

Sammanfattning

Förbättrade planeringsmetoder för enskilda skogsägare ökar kraven på både *att* och *hur* skogsägaren har formulerat sitt mål. Med ett välbegrundat och preciserat mål kan skogsägaren få ut mer nytta och glädje, och bli mer aktiv i sitt skogsägande. Denna studie syftar till att utveckla och utvärdera en vägledning för att enskilda skogsägare ska kunna formulera sitt mål med skogsägandet.

Studien har genomförts i flera steg. Första steget var kvalitativa intervjuer med 17 skogsägare om deras mål med skogsägande. Intervjuerna genomfördes enskilt och tog i genomsnitt ca en timme. Vidare genomfördes en enkät med några grundläggande frågor om skogsägarnas mål på besökare vid Skogsnolia 2008.

Utifrån dessa intervjuer och enkäten, samt studier av andras undersökningar, skrevs en vägledning (motiverande och förklarande text med diagram och frågor) för att ge enskilda skogsägare hjälp i processen att formulera sitt mål. Vägledningen omfattar 33 sidor. Texten testades därefter i omgångar på de planeringsansvariga personerna på landets skogsägareföreningar, på några skogsägare, och på studenter. Vägledningen utvecklades efterhand utifrån de synpunkter och erfarenheter som framkom.

Slutligen utvärderades vägledningen genom en skriftlig enkät till deltagare i fem studiecirkel inom ”Kraftsamling skog” i regi av Norra skogsägarna. Vägledningen och enkätfrågorna skickades till cirkeldeltagarna med bakgrundsbeskrivning och läsråd. Därefter deltog jag i en cirkelträff och svarade på frågor och utvecklade mitt resonemang. Drygt hälften – 26 st. - av kursdeltagarna besvarade enkäten som slutligen sammanställdes. I utvärderingen deltog även tio ägare till skogsfastigheter som valts ut som övningsobjekt till kurs i skogsbruksplanering. De fick vägledningen och enkäten per post, och besöktes eller kontaktades därefter av studenterna för intervjuer om målet och andra förutsättningar inför upprättandet av skogsbruksplanerna. Dessutom besvarades enkäten av två andra skogsägare jag kommit i kontakt med under projektets slutfas. Av de 38 svaren var en del ofullständiga.

Tjugofem svarande tyckte vägledningen var lärorik att läsa (varav tre svarade mycket lärorik och fem svarade ja, men med vissa invändningar), medan endast en inte tyckte den var lärorik. Ungefär densamma blev svaren på frågan om det var roligt att läsa vägledningen, men tre svarade nej. Alla tyckte det var bra att diskutera frågeställningen i studiecirkeln eller med studenterna. Hälften har också på egen hand diskuterat frågeställningarna med någon annan person. De flesta rekommenderar andra skogsägare att läsa vägledningen.